

En sommardag vid Humaljärvi strand

En sommardag i juni, blev Kyrksläotts pensionärer vänligen inbjudna av Sol-Britt och Jussi Kärki att besöka deras sommarstuga vid sjön Humaljärvi.

Välkommen till oss, hälsade dagens värdinna, Sol-Britt i blommig sommarklänning. Ett 40-tal pensionärer hade hörsammat inbjudan till Villa Burgberg, som stället heter. Vädret var på sitt bästa humör, och det var säkert alla gäster också! Vi bjöds på mat och dryck på den stora terrassen som skuggades av en stor markis. Riktigt alla rymdes inte där, men plats fanns för alla, ute eller inne. Det var som att fira midsommar en aning i förtid!

Den ursprungliga stugan har ägts av Sol-Britts morbror Kurt och blev färdig sommaren 1959. Sol-Britts föräldrar har haft en egen stuga på intilliggande tomt. Hennes far var en kunnig timmerman och han var ansvarig för byggandet av Kurts stuga. Morbror Kurt var mera kunnig och intresserad av trädgårdsskötsel. Senare har Jussi gjort ett stort arbete med att modernisera och bygga om. Sol-Britt värnar om husets historia, så alla renoveringar har gjorts med varsam hand. Stugan är nu vinterbonad med värme och vatten. Många foton från gamla tider finns till påseende. Gamla inventarier finns sparade. Morbror Kurt och hans hustru Sveas korgstolar finns kvar att sitta i och se ut över sjön. En fantastisk utsikt! Stugan ligger 16 m över sjön.

Då man kommer till stugan, möts man av en skylt där det står: ”Jussin työleiri”. Det kan man kalla det, då man ser alla dessa trappor och terrasser som byggts. Jussi tycker, att alla män borde ha en grävmaskin, och en liten grävmaskin står också vid vägens kant. Det här arbetslägret har säkert passat Jussi bra och han kan vara nöjd över resultatet. Då man kommer till stugan, möts man av en svart plåtsilhuett på stugans vägg, som föreställer Sol-Britt och Jussi. Den som så mycket annat här är



gjort av deras hovleverantör konstnären Pajakovski. En bäver tittar fram under buskarna och inne i stugan finns ett stort spindelnät med spindlar i metall. Här finns också några av Sol-Britts fina korsstyngsarbeten. Mycket att se och upptäcka. Vid stranden finns en strandbastu, som Jussi helt byggt om. Hans stolthet är panelen i bastun, gjord av klibbal. Huggen i egen skog egenhändigt sågad och uppsatt inne i bastun. Ute i det fria, finns ett badkar att ta sig ett dopp i! Bredvid badkaret står en liten kamin, att värma vatten i för ett bad. Sol-Britt och Jussi kallar platsen för Finlands största badrum!

Vi som var med, tackar så hjärtligt! Ett fint sommarminne att tänka tillbaka på. En sommardag, när den är som bäst

Text: Siv Wikström

Bilder: Leif Wikström



En fjäril på bryggan